

TRADITIEMENNEN

Zondag 25 augustus 2019

Traditiewandeling te Waasmunster

Zondag 25 augustus 2019 organiseert het lokale vriendencomité een wandeling voor traditionele gespannen (*) in de groene long van het Waasland, Waasmunster.

U wordt verwacht vanaf 7u00 op de parking van de manege De Paddock, Groenstraat 28, 9250 Waasmunster.

Programma:

- 8u30 – 9u30: verwelkoming met ontbijt
- vanaf 9u30: vrij vertrek van de gespannen voor een wandeling van in totaal 25km met tussenstops onderweg
- 12u00 – 13u30: Lunch (broodjes) in het park van het Kasteel Blauwendael te Waasmunster
- namiddag: tussenstop met fruit + enkele praktische proeven
- rond 16u00: aankomst aan manege De Paddock met kegelparcours voor de liefhebbers.
- 17u30: afsluitende maaltijd (gegrilde ham met groentjes en aardappelen)

Deelnameprijs: 39 euro pp. (voor kinderen tot 12j betaal je 34 euro)

Inschrijven:

Tegen uiterlijk 10 augustus 2019 bij Nathalie Verbruggen (verbruggen@hotmail.com)

☎ 0479/510144 – Betaling op bankrekeningnummer BE73 9733 5552 7060 (tegen 12/8)



(*) Authentiek gerij, replica's en presentatierijtuigen